

[View this email in your browser](#)



# 'Uit Heems(e)'

nieuwsbrief wijkgemeente Heemse



## Overdenking

**In deze nieuwsbrief:**  
November 2023

**Weer een nieuwe 'Uit Heems(e)'  
in uw digitale briefenbus!**

- Overdenking
- Activiteiten
- Uit de wijkkerkenraad
- Elfje / gedicht startzondag
- Oogstdienst 5 november
- Ontmoet je generatie
- Verslag ontmoet je generatie
- Adventskalender bestellen
- Trinity kerststallen tour
- Muzikale bijdrage Werkgroep Eredienst
- Wijkactiviteit Vogelburt/Spaanskamp
- Afscheid commissie liturgisch bloemschikken
- Groen groep
- Alpha cursus
- Vacature Tienerdienst leiders
- Sirkelstag kids
- Gezocht acteurs/actrices
- Sirkelstag Young | Teenz
- Bokiki
- Open kerk samenzang



'Jullie moeten blij zijn, omdat jullie bij de Heer  
horen' (Filippenzen 4:4)

Uit: Bijbel Basics NBG | kinderdienst methode  
<https://mailchi.mp/7bca07f8bf/nieuwsbrief-pkn-heemse-meier-94027377e=4b7e0ab154>

Afgelopen zondagmiddag zaten we met een aantal jongeren uit onze wijkgemeente aan de keukentafel. Er gingen kaartjes rond met leuke vragen die je aan iemand mocht stellen. Aan mij werd de vraag gesteld: 'Wat is je favoriete bijbelgedeute en waarom?' Pff, ik heb verschillende teksten die op bepaalde momenten in mijn leven veel hebben betekend, ik koos deze Bijbeltekst:

"Laat uw enthousiasme niet bekoeien, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de HEER!" (Romeinen 12:11)

Toen ik aan mijn studie theologie begon waren er momenten die mij ontzettend deden twijfelen. Ik was vol goede moed begonnen maar de studie en eerste ervaringen in de praktijk maakten mij soms moedeloos. Er waren momenten dat er flink aan mijn geloof werd gezagd. Ik las die tekst uit de Romeinenbrief en het raakte mij diep. Ik dacht, en denk, nog vaak terug aan diezelfde tekst. Het bemoedigt mij om door te gaan, te blijven geloven en te werken in de kerk. Een van mijn favoriete teksten!

Ik zie om mij heen wel eens het enthousiasme voor geloof of de kerk bekoelen. Deze tekst waarschuwt ons dat dit kan gebeuren. Je zou de woorden ook kunnen vertalen met wees in uw toewijding niet lui! 'Schijnbaar waren er gelovigen in de eerste gemeente die dit moesten horen. Dat mensen eerst zo vol waren van de boodschap van Jezus nu minder toegewijd zijn aan Hem. Zien wij dat vandaag ook gebeuren? Paulus schreef 2000 jaar geleden al dat wij ons daarom moeten laten aanvuren door de Geest. Wij moeten niet simpelweg maar meer enthousiast zijn, of heel erg ons best doen, nee Gods Geest vuurt ons aan, laat ons bruisen van geloof. Dan kan het niet anders dan dat wij God willen dienen.'

Denk vandaag eens na over uw favorite Bijbeltekst of een mooi lied. Waardoor voel jij je weer aangevuurd?

Door: Martijn van Breden  
Door: Roel Schoemaker

15-11-2023 13:48

seizoen gepland en dit keer was die op donderdag 19 oktober. Als iedereen er zou zijn, dan zouden we een club hebben van tweeëntwintig ambtsdragers maar zes hadden zich met goede reden afgemeld. De agenda was niet zo uitgebreid omdat de onderwerpen die er op stonden nogal wat tijd in beslag zouden nemen: werkplannen 2023-2024, bezoek moderamen Algemene kerkenraad en activiteiten 2023-2024.

In de eerste vergadering van de grote kerkenraad staan de werkplannen van onze werkgroepen voor het nieuwe seizoen centraal. Elke werkgroep heeft zijn plan gepresenteerd aan de hand van een vlog, een videobericht van ongeveer twee minuten. En ze hadden er allemaal veel werk van gemaakt! Aansluitend aan een vlog hebben we 'tips & tops' gegeven die de werkgroepen mee kunnen nemen in hun plannen. (Op het moment dat u deze Nieuwsbrief leest heeft u misschien al enkele vlogs gezien: het was de bedoeling om ze voorafgaand aan de kerkdienst via de beamer te presenteren.)

Rond de klok van negenen mochten we Henk Meulink en Jan te Bokkel, voorzitter en scriba van de Algemene kerkenraad, in de vergadering verwelkomen. Zij hebben ons op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de herinrichting van de Wol-kerk/Aerninkhoff, de verkoop van de Hessenwegkerk met bijgebouwen, de Stadskerk en het kosterschap in Heemse. We hebben ook samen nagedacht hoe we onze gemeenteleden over deze ontwikkelingen het beste op de hoogte kunnen stellen. Zo spoedig mogelijk (eind november) een informatiebrief aan alle gemeenteleden en een regelmatige 'update' in de Nieuwsbrief. Uit Heems(e) was het resultaat. Henk en Jan nemen dit mee naar de AK, het college van kerkrentmeesters en de bouwcommissie Wol/Aerninkhoff aangezien deze 'organen' de informatie kunnen (en moeten) verstrekken.

Het derde agendapunt was 'Activiteiten 2023-2024'. Omdat er geen gemeenteleden waren die een commissie zouden vormen van waaruit de activiteiten worden opgezet, hebben we het over een andere boeg gegooid. We, lees 'alle ambtsdragers', hebben een lijst gevuld met allemaal leuke activiteiten: zo'n kleine dertig in totaal. Uit deze lijst is een 'top-3' voortgekomen: een volleybaltoernooi, een snertloop-wandeling-fietsocht en een autorwäsdag. Binnen de wijkkerkenraad hebben zich al mensen spontaan gemeld om de organisatie voor hun rekening te nemen. Voor deze activiteiten zijn natuurlijk 'helpers' nodig. Misschien dat u ook wordt benaderd en dan moet u natuurlijk geen 'nee' zeggen. Samen bouwen we aan Gods gemeente in Heemse en daar zijn de verbindende activiteiten een onderdeel van. We rekenen op u!

Tegen half elf sloten we de vergadering af met het luisteren naar het lied 'Gebed om vrijheid' van de groep Sela waarna voorzitter Gerda iedereen bedankte voor zijn of haar inbreng en zij wenste ons een goede nacht.

## Uit de wijkkerkenraad | Oktober 2023

Door: Roel Schoemaker





# Activiteiten

Kinderdienst thema's:	
12-11	Tienerdienst
12-11	Ontmoet je generatie 1956 - 1970
19.30 uur   De Esch	Hemel en aarde, zing voor God
19-11	Open kerk samenzang
19.00 uur   Stephanuskerk	Meester en slaaf
26-11	Wees huis
3-12	De geboorte van Johannes aangekondigd.
Gebod voor de Wereld	
Elke donderdagavond 19.00-19.30 u	
In het Witte kerkje te Heemse	
Kinderoppass voor de allerkleinsten	
Elke zondag in de Esch	
OPA elke vrijdag oud papier brengen	
Eeuwigheidszondag	
10.00 uur Hessenwegkerk	
28-11 Zin In: Workshop 'Dansen in de kerk'	
19.45 - 21.15 uur   De Schakel	
01-12 Verjaardagsborrel	
16.00 uur   De Esch	
01-12 Tenzelfdienst	
03-12 Start adventsproject kinderdienst	
10-12 Tienerdienst	



### Oogstdienst 5 november

Afgelopen zaterdag kon iedereen weer fruit inleveren bij 'de Esch'. Hier werd volop gehoor aan gegeven. De leiding van de kinderdienst heeft hier mooie fruitmanden van gemaakt. De fruitmanden werden zondag door de kinderen van de kinderdienst de kerk in gebracht. Een mooi symbool van dankbaarheid!

Na de dienst heeft een aantal kinderen de fruitmanden naar Clara Feyoena Heem gebracht. In diverse huiskamers werden de manden afgeleverd, wat veel dankbare reacties opleverde. Zowel de kinderen als de ouderen beleefden hier veel plezier aan.

*Door: Jacoba Nijzink*

De komende nieuwsbrieven vermelden we een gedicht of elfje dat gemaakt is tijdens de startzondag:

### Elfje / gedicht startzondag



## Ontmoet je generatie!

Aanstaande zondagavond is de derde generatieontmoeting. De 'verloren generatie' is aan de beurt, dat is de leeftijscategorie 53-67 jaar (geboren tussen 1956-1970). Van harte welkom zondagavond 12 november om 19.30 uur in De Esch. De 'babyboomers' (geboren tussen 1946-1955) zijn welkom op vrijdagmiddag 24 november om 16.00 uur. Tot dan!

Door: Geralda Rohaan, Gijsbert Rohaan en Martijn van Breden



# Ontmoet je generatie!

**IN DIT NIEUWE SEIZOEN WILLEN WIJ GRAAG ALLE GEMEENTELEDEN PER GENERATIE ONTMOETEN. MET RUIMTE OM KENNIS TE MAKEN EN TE DELEN WAT ER IN ONS (GELOOF-)LEVEN SPEELT. WIJ HOPEN OP GEZELLIGE ONTMOETINGEN EN WIE WEET KOMEN HIER MOOIE INITIATIEVEN UIT VOORT. KOMT U/JIJ OOK?**

Geboren tussen... ▾

### 1986 - 2003

De 'Millennials' gaan even offline en komen allemaal op zondag 1 oktober om 15.30 uur.



### 1971 - 1985

De 'Patatgeneratie' (je zal maar zo heten) is welkom op zondag 15 oktober om 15.30 uur.



### 1956 - 1970

De 'Verloren generatie' voelt zich hopelijk weer gevonden op zondag 12 november om 19.30 uur.



### 1946 - 1955

Je wordt een 'babyboomer' genoemd, we zien je graag op vrijdag 24 november om 16.00 uur.



### vóór 1945

Men roemt u de 'stille generatie'. Wij horen graag wat u daarvan vindt op woensdagmiddag 13 december om 15.00 uur.



***Alle ontmoetingen vinden plaats in 'De Esch' bij de Heesewegkerk.  
Wij zorgen voor dranken, koffie en thee. Wij zouden het leuk vinden als u/jij wat lekkers meeneemt.***

## Verslag ontmoet je generatie | de 'Patatgeneratie' 1971 - 1985

Zondag 15-10 kwamen we als 'Patat' generatie samen in de Esch, de koffie met wat lekkers stond voor ons klaar. Geralda opende deze middag en we begonnen met wie ben je en in welk jaar ben je geboren. Vervolgens kregen we uitleg over de 'patat' generatie: wat werd er over ons geschreven: Hieronder noem ik enkele kammerken van onze generatie: Wát zijn wij... : Laat het gaan .... luie generatie, we keken Medisch Centrum West, we maakten de komst van de computer mee, ons favoriete automerk is VW, Michael Jackson is ons idool en Madonna, Leo Beenhakker, kwamen aan bod. Vervolgens luisteren we naar het Lied "Jesus At A Distance", kregen de vertaling hiervan ook op papier en iedereen vertelde wat in hem of haar omging bij het horen van dit lied.

Daarna gingen we in groepjes uit elkaar en kwamen in gesprek na aanleiding van de volgende vragen zoals: Waar word jij blij van, Wat voor aandeel heeft God in jou leven, Wat heb jij nodig om sterker in jou geloof te staan, Hoe lees je de bijbel, Waar kan of wil je een hele avond over praten, Welke rol speelt de kerk/geloof/jezus in jouw leven, hoe zou je een extra vrij uur in jou dag het liefst besteden.

Daarna sloten we de middag af en kwamen we tot de conclusie nog niet uitgepraat te zijn en eens in de zoveel tijd bij elkaar te willen komen zondag na kerktijd, we roepen de app weer nieuw leven in en voegen namen toe om zo met elkaar in contact te blijven.

Lees je dit nou en denk je dat is leuk en ik hoor ook bij deze generatie, sluit gerust bij ons aan, welkom!

Door: Elise Pothof



## Adventskalender bestellen

Wil je bewust toe leven naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus voor de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die je uitdagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vrragen, liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag een korte inspirerende video.

Het is mogelijk om de adventskalender elke dag via de mail te krijgen of bestel de kalender via de post. Dat kan via:

Bestel adventskalender



[Bandtrinity.com/tickets](https://bandtrinity.com/tickets)

#### Muzikale bijdrage van de Werkgroep Eredienst

Vanuit de werkgroep Eredienst proberen wij oog te hebben voor het reilen en zeilen binnen de Eredienst. Muziek is een belangrijke invulling van de Eredienst. Vaak krijgt muziek of een lied, meer betekenis door een eigen ervaring en/of beleving.

Deze maand een lied van betekenis voor Jacqueline:

Wat hou ik van muziek en wat is er ongelooflijk veel moois geschreven. Ik zing mijn leven lang al in kamerkoren. Heerlijk hoe kleiner de groep hoe mooier ik het vind. Deze keer mag ik een lied uit het liedboek uitzoeken die ik bijzonder vind. Er staan veel mooie liederen in ons liedboek, dus dat is best lastig. Licht dat ons aanstaat in de morgen van Huub

Maar het lied is ook goed in te zetten voor 'algemener' gebruik. Het wordt regelmatig gezongen als lied van hoop en elkaar vasthouden.

"Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als wij zijn niet uit elkaars genade vallen ..."Alles wat ons aan donkere krachten overvalt – een virus, oorlog, het zal niet beklijven. Het licht ('van Hem die leeft') zal het laatste woord hebben: het licht van de opstanding.

Want we hebben elkaar zo nodig om het verhaal van hoop levend te houden. Zoals bijvoorbeeld, die bevrijding waar de mensen in Oekraïne zo naar verlangen. En tot slot: Alles zal zwichten en verwaijen wat op het licht niet is geijkt.

Licht, laatste woord van Hem die leeft.

Groot Jacqueline

*Hier wordt dit lied prachtig bezongen door Trijntje Oosterhuis:*



#### Wijkactiviteit van wijken Vogelbuurt en Spaanskamp

Op woensdag 18 oktober was er door Willemin Bult en Kees Bakker een wijkactiviteit georganiseerd met als thema: het Onze Vader. We werden verwelkomd in De Esch onder het genot van een drankje. Hierbij konden we kennismaken met elkaar, met zowel bekende als



Martijn van Breden hield een inleiding over het Onze Vader met onder andere een video van het Onze Vader in verschillende talen. In kleine groepjes kon daarna aan de hand van een aantal vragen met elkaar gepraat worden over het Onze Vader en over bidden. De tijd leek voorbij te vliegen, want voor het wisten was het alweer tijd voor een mooi buffet dat door Jaap Meerveld was klaargezet. Het eten was erg lekker en er was voldoende gelegenheid om met elkaar na te praten.

Het was een leuke en lekkere wijkactiviteit.

Door: Dirk van Beugen



#### Afscheid commissie liturgisch bloemschikken

Diny Brink werd zondag 5 november na afloop van de oogstdienst bedankt voor haar jarenlange inzet voor het liturgische bloemschikken. Zij neemt afscheid van de commissie liturgisch bloemschikken.



**De groen groep van de cadeautjesmarkt gaat weer aan de slag !**

We maken kerstbloemstukken, Kransen, Grafstukken.

Verkoop vrijdag 15-12 van 9.00-16.00 uur bij de papiercontainer achter 'de Hessenwegkerk' . Bestelling plaatsen of meer info bel: 264877 of mail minybril@kpmail.nl

Opbrengst gaat naar:

De Zonnebloem  
Voedselbank  
Hardenberg



christelijk geloof. De avonden zijn laagdrempelig en leerzaam voor iedereen.

Een Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

- **Eten:** Tijdens het eten heb je alle tijd om nieuwe mensen te leren kennen en vriendschappen op te bouwen
- **Inleiding:** Elk week wordt er tijdens de inleiding een thema van het christelijk geloof behandeld, zoals: 'Wie is Jezus?' of 'Bidden: waarom en hoe?'
- **Kleine groep:** Daarna ga je uit elkaar in kleine groepen. Daar praat je door over het onderwerp van de avond. Je kunt hier al je vragen stellen en natuurlijk je mening delen!

Op donderdag 11 januari 2024 start de volgende Alpha cursus in Hardenberg in 'Het Morgenlicht' (Gramsbergerweg 59). Help jij mee?

- > Natuurlijk zoeken wij deelnemers! Je bent van harte welkom om aan te sluiten, voor jezelf of misschien weet je een vriend of kennis waarmee ie samen de cursus gaat volgen om hem/haar kennis te laten maken met het christelijk geloof.
- > Wij zoeken mensen die willen kijken voor de deelnemers, zodat die avonden ontspannen met een maaltijd begonnen worden.

### Alpha cursus - Schuif jij aan?

Alpha is dé kans om samen met anderen in gesprek te gaan over het leven en het christelijk geloof. Het is een plek waar iedereen welkom is en waar alle verhalen samenkomen. Voor mensen die nog nooit in een kerk zijn geweest of opnieuw wil leren over de basis van het

-> En wil je bidden voor de deelnemers en dat de cursus vruchtbbaar mag zijn.

Voor meer informatie, aanmelden of vragen mail naar: alphacursushardenberg@gmail.com of via Martijn van Breden (06-31002222).

Dit Alpha cursus is een initiatief vanuit verschillende lokale kerken in Hardenberg.  
(CGK Sjaloomkerk, NGK Baarderveld & PKN Hardenberg-Heemse).



Elke tweede zondag van de maand is er tiendienst in het keldertje in De Esch. Tijdens de kerkdienst praten tieners met elkaar over de Bijbel en het geloof. Elk Tiendienst wordt met een thema en activiteit voorbereid door twee leiders. Vind jij onzel jongeren ook belangrijk? Kom mee helpen als Tiendienst leiding! Ook een keer een tiendienst meedraaien is fijn. Meer informatie bij Jonathan Zandhan.

"Het mooie aan Tiendienst geven, is dat het jezelf ook verrijkt. Je bent bewust met God bezig, omdat je zo'n dienst moet voorbereiden. De discussie met de jeugd ook mooi en kun je van elkaar een hoop leren."

Door: Leiding tiendienst  
het Bijbelboek Esther. Een interessant verhaal met mooie opdrachten.



#### De opdrachten die gespeeld werden:

\* Op handen en voeten, de spelers leggen een parcours af en moeten als team met 2 handen en 3 voeten naar de overkant, ze gooien met de dobbelsteen en het aantal gegooid ogen was het aantal keer dat het parcours afgelegd moest worden.

\* Maskerveld, op de vloer was een raster getekend en de kinderen moesten in 6 stappen een pad vinden, als de stap niet goed is dan riep de speleider masker en was de volgende speler aan de beurt, sta je op een vak zonder masker, dan sta je op een vak van echtheid en mag je het pad vervolgen en het volgende vak kiezen.

\* Oog voor de ander, er stonden 4 stoelen klaar en er werden 4 opdrachtkartjes uitgedeeld, deze opdracht deden we in alle rust (praten betrekende strafpunten) door middel van een goede samenwerking zonder te praten, is het de spelers gelukt om alle opdrachten goed uit te voeren. De opdrachten : Zet de 4 stoelen ondersteboven, zet de 4 stoelen op een rij, zet de 4 stoelen in een hoek, zet de 4 stoelen met de rugleuning dezelfde kant op, eerst was het chaos, maar door goed naar elkaar te kijken, kwamen de meiden er heel snel achter en bij de heren duurde dit iets langer.

Vrijdagavond om 19.00 uur verzamelden de jeugd van groep 6 t/m 8 zich om het spel te spelen. Het filmje werd gestart en we gingen een pelgrimstocht maken en volgden hierbij het Bijbelboek Esther. Een interessant verhaal met mooie opdrachten.

We speelden in twee teams en deze teams hadden allebei een speleider en een jurylid, het aantal jongens en meisjes was gelijk dus speelden wij jongens tegen de meiden. Beide teams hadden een stappenteller (dit vonden wij als speleiding niet echt een leuke opdracht, want ja wat gebeurde er ze zaten geen moment meer stil, er werd continu bewegen). Het was de bedoeling om deze avond zo veel mogelijk stappen te maken tijdens het spel, ook hier kon je punten mee behalen.

#### Sirkelslag kids

\* De eetproof (iedereen kreeg iets anders om te proeven), met dit spel werden ze geconfronteerd met een persoonlijk dilemma, gaan voor eigenbelang en het niet opeten of voor het groepsbelang. De eetproof afleggen is spannend maar levert groepsvoordeel op.

\* Giftcard, bestond uit twee delen eerst uitbeelden: hoe kun jij van betekenis zijn voor iemand in je omgeving => voorbeelden hiervan zijn, grasmaaien, hond uitlaten, vaatwasser uitruimen, auto wassen, broertje naar bed brengen etc. Daarna gingen ze op een creatieve manier aan de slag om een tegedoeden en deze ook daadwerkelijk na afloop van Sirkelslag weg te geven.



Het was een hele gezellige avond met enthousiaste kinderen, we hopen dat alle kinderen die er niet waren volgend jaar denken, we sluiten aan. O ja en trouwens deze avond is gewonnen door de jongens met 411 punten en de meiden hebben het ook heel goed gedaan met 377 punten. Hoe we het landelijk gedaan hebben, horen jullie nog van ons.

Bedankt voor jullie komst en tot volgend jaar!

groot Marjo, Jacoba, Esther en Elise



# GEZOECHT! ? ACTEURS/ACTRICES

Op eerste Kerstdag willen we in de ochtentdienst een aantal sketches opvoeren. En daarvoor hebben we jullie - kinderen van de kinderdienst - nodig!  
We gaan in de adventstijd oefenen na de kerkdienst.

**Geef je op bij Elise Pothof, Jacoba Nijzink of knd.heemse@gmail.com**

## Sirkelslag Young | Teenz

Ik vond Sirkelslag dit jaar super leuk!!

We hebben gezellige spelletjes gedaan samen, zoals proeven met blinddoek, het juiste pad vinden en een cadeaukaart ontwerpen.

*Door: Lienke Zandman*



Namens de werkgroep Diaconie/ZWO  
aandacht voor Stichting Bokiki:

Bokiki

## EVEN VOORSTELLEN

Eerst zal ik mij even voorstellen. Ik ben Mariska Bosman, en van 2003 tot en met 2018 heb ik in Uganda gewoond en gewerkt..



De eerste 10 jaar bij twee kinderprojecten, en daarna ben ik het toerisme ingerold, het organiseren van reizen naar Uganda. En dat laatste doe ik vanuit Nederland nog steeds met veel plezier.

Tijdens mijn jaren in Uganda heb ik twee kinderen mogen adopteren, Miriam en Juda (inmiddels 22 en 17 jaar oud).

In 2018 zijn we dus naar Nederland verhuisd. Maar al zijn we alweer een paar jaar terug in Nederland, Uganda zit nog steeds in mijn hart. En niet alleen het land zelf, maar ook de mensen die daar wonen.

Omdat ik nu niet ter plaatse wat kan doen, heb ik een paar jaar geleden besloten een stichting, Stichting Bokiki, op te richten, om op deze manier verschillende projecten in Uganda te ondersteunen. Daarnaast ga ik elk jaar rond maart voor een paar weken naar Uganda, om onder andere de projecten te bezoeken

#### **PROJECT RASHIDA**

Een van de projecten die Stichting Bokiki sinds kort steunt, is het project van Rashida.

Rashida komt uit een middelklasse gezin, wat onder andere betekent dat zij vroeger een kinderneisje, Margret, had. Zij was erg close met haar en toen Margret op een gegeven moment haar eigen gezin kreeg, zijn ze in contact met elkaar gebleven. Margret woont nu met haar eigen familie in de buurt van Hoima, waar de omstandigheden niet altijd makkelijk zijn. Rashida heeft daarom op een bepaald moment besloten dat zij Margret wilde gaan helpen. Dit doet zij soms financieel, maar ook heel praktisch met spullen, zoals kleding, schoenen en speelgoed. Inmiddels is de groep die Rashida helpt een stuk groter geworden en meer verspreid over het dorp en de omgeving.

Een keer in de zoveel tijd is de echtgenoot van Rashida hier in Nederland en dan organiseert hij een container met spullen voor deze groep mensen in Uganda.



Afgelopen september hebben we goederen voor Rashida, voor de volgende container, ingezameld, zoals:

- Kleding, schoenen en speelgoed, inclusief knuffels, voor kinderen in de leeftijd van 3-12 jaar.
- Beddengoed (hoeslakens, dekens, dekbedovertrekken en lakens) voor de ouderen.

Mede dankzij jullie inzet hebben we een geweldige opbrengst en kunnen we heel wat mensen blij maken!

Dus hartelijk dank hiervoor!

Wilt je op de hoogte blijven, mail dan je e-mailadres naar [stichtingbokiki@gmail.com](mailto:stichtingbokiki@gmail.com), zodat we je (ongeveer 4 keer per jaar) een nieuwsbrief kunnen sturen. Of bezoeck onze website: [www.stichtingbokiki.nl](http://www.stichtingbokiki.nl)

Hartelijke groet  
Stichting Bokiki  
Klara, Maaike, Mariska, en Susanne

#### **Open kerk samenzang 'Zingen in de Stephanuskerk'**

Op zondag D.V. 19 november om 19.00 uur is er weer een Open kerk samenzang onder begeleiding van organist Frank Kamman. Het beloofd weer een mooie sfeervolle avond te worden.

Thema: "**Heer wees mijn Gids"**

Iedereen is van harte welkom.

**Open Kerk Samenzang**

**Stephanuskerk**

**Zondag 19 november  
om 19:00 uur**

**Organist: Frank Kaman**

**Thema:  
“Heer, wees mijn gids”**

**Collecte: GIRO DI KIKA 2024**



Heeft u digitale vragen dan  
hebben wij een hulplijn,  
die u kunt bellen:  
Jos Muis  
tel. 06-37396079



Inleveren kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk 1 december a.s. via:

[pkn.heemse@gmail.com](mailto:pkn.heemse@gmail.com)



Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door de werkgroep Communicatie & Media van  
Wijkgemeente Heemse (Protestants Gemeente Hardenberg-Heemse).

Vragen of opmerkingen? Mail ons via: [pkn.heemse@gmail.com](mailto:pkn.heemse@gmail.com)

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?  
[Uitschrijven kan via deze link.](#)

This email was sent to [pkn.heemse@gmail.com](mailto:pkn.heemse@gmail.com)  
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)  
 PKN Heemse - Tessenderweg 47 - Hardenberg, 7771 RD - Netherlands

